

SAMENSPSEL

Wijkblad van de *Christus Triumfatorkerk*, J. v. Stolberglaan 154 te Den Haag

19^e jaargang nr. 9 – november 2015

Abonnementprijs € 12 (+ evt. portokosten ad € 15) per jaar

Bankrek.: **NL52 INGB 0005 1440 61** St. *Christus Triumfatorkerk* o.v.v. *Samenspel*

Redactie: Henk Hospes, Laan van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haag
Email: samenspel@ctkerk.nl tel. 070 327 03 66
Wouter Muller, Adriaan Sala

Advertenties: Bert van der Sluis tel. 070 383 72 23

Bezorging: Annie Krul tel. 070 385 18 60

Abonn.admin.: Henk Hospes (zie boven)

Koster : Kristin Anderson tel. 070 383 76 55
b.g.g. en alleen in dringende gevallen 070 331 03 79
email: koster-beheerder@ctkerk.nl

Autodienst Wouter Muller tel. 070 386 16 42

Predikanten: ds. Ruud Stiemer, Wassenaarseweg 243, 2596 CT
di, do en vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en rond 18 u tel. 070 382 52 65
(maandag vrij/ woensdag *Noorderkerk*)
email: ruudstiemer@ctkerk.nl

ds. Berit Bootsma-Gerritsen, Mariastraat 73, 2595 GM
maandag, woensdagmiddag, donderdag tel. 070 359 62 39
email: beritbootsma@ctkerk.nl

Wijkkerkenraad:

Scriba: Bronne Pot, v.Lansbergestraat 85, 2593 SC D.Haag tel. 06 47 27 2485
E-mail: scriba@ctkerk.nl

Kerkelijk Bureau: Jul. van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag
tevens GKO: van 9 - 12 uur op ma, wo en vrijdag tel. 070 385 36 45

Ledenadm. GKO: pgo@casema.nl

Ledenadm. PGG: pgg-ledenadministratie@ctkerk.nl

Website: www.ctkerk.nl

Zondagsbrief per email? Aanvragen bij Bert Jan van Veen (bertjanvv@gmail.com)

GIRO-/BANKREKENINGEN:

Vaste vrijwillige bijdragen:

- kerk (GKO): NL98 INGB 0000 0435 55

- kerk (PGG): NL87 FVLB 0635 8147 30

Collectebonnen: NL38 INGB 0000 0052 53

Diversen: NL52 INGB 0005 1440 61

Geref. Kerk 's Gravenhage-Oost

CVK PGG Kerkbalans

Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG)

Stichting *Christus Triumfatorkerk*

o.v.v. het doel (*) - * Samenspel / * Verjaardagsfonds / * Wijkkas / * Giften / * Legaten

Diaconie Geref.kerk 's Gravenhage-Oost

Diaconie (GKO): NL05 INGB 0000 4270 21

Diaconie (PGG): NL65 INGB 0001 768 712

Diaconie Herv. Wijkgem. Bezuidenhout

Van de redactie



Dat het kerkenwerkseizoen 2015-2016 volop van start is gegaan, zal inmiddels niemand ontgaan zijn. Ook deze uitgave van *Samenspel* getuigt daar weer van met aankondigingen en verslagen van activiteiten en veel foto's. Traditioneel aan het begin van elk seizoen is er de school-gezinsdienst met het *Zandvlietcollege*. Altijd weer een indrukwekkend gebeuren door de enthousiaste inzet van studenten en docenten. Ook deze keer vielen zij op door de manier waarop zij het, bijzonder actuele, onderwerp vormgaven. #Be yourself - #Wees jezelf! De studenten van het schoolorkest en -koor lieten het zien en horen met hun muziek en zang; Veerle Tetteroo, student, en Maaike van Dijk, godsdienstdocent, maakten indruk met een mooi gedicht en een bijzonder aansprekende preek. Muziek en zang kunnen we u hier niet nog eens laten horen, daarvoor zult u naar onze website moeten, maar het gedicht en de preek kunnen we u wel laten lezen. U vindt ze op blz. 24 t/m 27.

Dat de vluchtelingenproblematiek niet alleen het maatschappelijk leven, maar ook het kerkelijk leven danig bezighoudt, heeft zijn weerslag op dit nummer van *Samenspel*. U leest erover in de rubriek *Uitgelicht* en in een bijdrage van Robin de Jong (pastoraal opbouwwerker Haagse Hout) waarin hij verslag doet van een informatiebijeenkomst over het vluchtelingenbeleid in Den Haag. Verder vindt onder de kop *Vorming & Toerusting* een aankondiging van een lezing over dit onderwerp en biedt ook de ZWO een gelegenheid om uw betrokkenheid vorm te geven.

De meesten van u weten dat de organisatie van de CTK berust op twee pijlers, te weten de GKO (*Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost*) en de PGG (*Protestantse Gemeente's-Gravenhage*), beide deel uitmakend van de PKN (*Protestantse Kerk in Nederland*). Maar dat is alleen 'achter de schermen'. Naar buiten toe is het *Samenspel* tussen hervormden en gereformeerden in onze wijk uitgegroeid tot een hecht gebeuren. Veel gemeenteleden weten van elkaar niet eens meer of ze nu van oorsprong gereformeerd of hervormd zijn en dat onderscheid doet dan ook allang niet meer ter zake. Hoewel velen van u dat wellicht niet zo ervaren, is het onderscheid tussen de rubrieken *BerichtenBus* en *TeamGeest* van oorsprong gebaseerd op de twee gemeenten waaruit de CTK is opgebouwd. Elk had zijn eigen wijkpredikant met een eigen rubriek in *Samenspel*. De taakverdeling tussen onze beide wijkpredikanten berust inmiddels allang niet meer op het onderscheid tussen gereformeerd en hervormd, maar op secties en taakgebieden zoals u ook kunt lezen in de onlangs verschenen bijgewerkte *Wijkwijzer*. Voldoende reden om de rubrieken van ds. Berit Bootsma en ds. Ruud Stiemer onder een nieuwe titel, *Uitgelicht*, samen te voegen. Verder grijpen we deze gelegenheid aan om nog enkele nieuwe rubrieken te introduceren: *Vorming & Toerusting*, waarin alle informatie over lezingen, Bijbel-, gebeds- en gesprekskringen bij elkaar wordt gebracht; in *Van de diaconie*, worden alle diaconale items verzameld en *Van de (pastorale) ouderlingen*, wil vanaf volgende maand deze groep een platform bieden waar zij zich kunnen presenteren. Tenslotte is er de rubriek *Nieuws vanuit de Duinzichtkerk*, waarin aandacht voor zaken die in onze 'partnergemeente' een rol spelen die ook voor onze gemeente interessant zijn.

Tenslotte - hij is al even genoemd - de *Wijkwijzer*. Na de wijzigingen aan het begin van dit seizoen, onder meer in de samenstelling van de wijkkerkenraad

wordt vervolgd op blz. 7

Inhoud

VASTE RUBRIEKEN:

- 4 Meditatie – ds. Corrie van Duinen
- 5 Uitgelicht
- 15 Gedicht / Lied van de maand
- 16 Van de Diaconie
- 17 Van de ZWO-commissie
- 17 Van Zondag tot Zondag
- 18/19 Kerkdiensten en Agenda
- 28 Gemeente(mee)leven
- 32 Reidans
- 34 Cryptogram
- 35 Wereldwinkel
- 36 Nieuws uit de *Duinzichtkerk*
- 31-36 Vorming en Toerusting



ACTIVITEITEN:

- 7 Lezing: Denken over de ziel ... (*Duinzichtkerk*)
- 11 Dining & Wining – aankondiging wijnproeverij
- 16 Bijeenkomst: Who cares
- 19 Vrijwilligersmiddag
- 22 Talentenveiling annex boeken- en kledingbeurs
- 29 Bijeenkomst: Leren van het verleden
- 31 Lezing: Christenen en moslims in Irak ...
- 33 Bijeenkomst: Het dertigerdilemma
- 36 Cursus: Theologie voor Geïnteresseerden

COLUMNS:

- 10 Goed nieuws delen – Martine & Robin ten Hoopen
- 20 Stijf & stram – Adriaan Sala

GEDICHTEN:

- 8 Durf je in deze tijd nog 'Ja' te zeggen? – Nel Benschop
- 15 Gedicht / Lied van de maand
- 27 Wees je Selfie – Betty Trapman

DIVERSEN:

- 12 Vluchtelingen in Den Haag – Robin de Jong
- 24 Meditatie – #Be Yourself - Maaïke van Dijk
- 30 Kerk 2025: *Waar een woord is, is een weg* – Arjan Plaisier

GEZOCHT

**NIEUWE MOZES
OM VOOR
DE VLUCHTELINGEN
DE MIDDELLANDSE
ZEE TE SPLIJTEN**

Loesje

Postbus 1345
6002 BA Andover
www.loesje.nl

~ ~ ~

Het decembernummer komt donderdag 26 november van de drukker.

Kopij kunt u tot uiterlijk woensdag 11 november a.s. inleveren bij:

Henk Hospes, Laan van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haag

of per email: samenspel@ctkerk.nl

U kunt daarin alle activiteiten laten opnemen tot 1 januari 2016

Het eeuwige leven krijgen

Voor sommige gelovigen is dat een moeilijke vraag, die naar 'het eeuwige leven'. Voor anderen is het misschien meer laconiek: 'we zien wel, je kunt er toch niet veel over zeggen, niemand weet hoe de hemel er uit ziet.' En dan denken we bij 'eeuwig leven' graag aan een hiernamaals, en hoe het later zal zijn, na de dood.

Aan Jezus is een paar keer de vraag gesteld naar 'het eeuwige leven'. Wat moet je doen om na je dood bij God te mogen wonen, 'in de hemel', in een van de 'vele woningen' die voor ons bereid zijn. Het zijn beelden voor het vertrouwen dat God mensen draagt ook door de dood heen. Maar het zijn ook beelden voor wat wij niet weten. Eeuwig is niet simpel een oneindige voortzetting van de ons bekende tijd. 'Eeuwig' is juist zonder tijd, zonder ruimte, zonder materie. En dat kunnen wij ons niet echt goed voorstellen.

Er komt een man bij Jezus, die knielt voor Hem en vraagt: "Goede meester, hoe kan ik het eeuwige leven krijgen." (Marcus 10 : 17-22) Jezus wijst hem op de geboden die gaan over het leven met de ander: niet moorden, niet echtbreken, niet stelen, niet liegen, je vader en moeder met respect behandelen. Kortom: in vrede leven met elkaar. De man geeft als antwoord dat hij zijn hele leven al de geboden respecteert. En dan kijkt Jezus hem liefdevol aan. Alsof Hij door krijgt hoezeer deze mens zijn best doet om met God zijn weg in het leven te gaan. Liefdevol. En dan volgt de zeer bekende opmerking over de rijkdom van de man: "Er is nog een ding dat je moet doen... verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen. Dan ligt er in de hemel een grote beloning voor je klaar."

Er komt een schriftgeleerde bij Jezus, die Hem vraagt: "Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?" (Lukas 10 : 25-29) En Jezus antwoordt: "Heb God lief boven alles, en je naaste als jezelf." Het is de gangbare samenvatting van de wet. En als de man dan doorvraagt: "Wie is dan mijn naaste", volgt het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Met als conclusie: het gaat er niet om wie jouw naaste is, het gaat erom van wie jij zelf de naaste bent. Het gaat om die mens die op jouw pad komt.

Twee keer dezelfde vraag. En tot twee keer toe volgt uit de mond van Jezus geen verhandeling over het hiernamaals, maar gaat het over de ander en over wat ons in de weg zit om in vrede met elkaar te leven. Blijkbaar was het voor de man in Marcus zijn rijkdom die te belangrijk was om zijn weg met God en de naaste te gaan. Blijkbaar is het voor de vromen in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan het kleuren binnen de lijntjes van de eigen groep, waardoor de ander niet gezien kan worden en ook zij de weg met God en de naaste niet gaan. Altijd wel een argument waarom die ander nu net niet onze compassie verdient.

Wat moet ik doen om deel te hebben aan het eeuwige leven... Wie naar Jezus luistert, kan het weten: hier en nu in vrede leven met elkaar. En dat heeft alles te maken met de hemel en de eeuwigheid. Het heeft alles te maken met wie God is. Ook gelovige mensen leven niet met hun hoofd in de hemel, maar nadrukkelijk hier op aarde. Zij zoeken hun weg in het leven met God die hen in al hun vallen en opstaan in Jezus liefdevol aankijkt en het nog eens opnieuw voorzegt: "Heb God lief boven alles, en je naaste als jezelf."

Uitgelicht ...



ONTHEEMD

*- en vele duizenden, ontheemd,
gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie,
geweld, voor dood,
voor moord en brand:
genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan.*

Dit vers is afkomstig uit lied 997 van het Liedboek. De oorspronkelijke Engelse tekst werd in 1996 geschreven door Herman G. Stuempfle jr. (1923-2007), een Amerikaanse Lutherse predikant en hoogleraar. Hij was getroffen door de schokkende gebeurtenissen die in de jaren negentig plaatsvonden, waaronder de etnische zuiveringen op de Balkan. Ite Wierenga (1946) heeft de Nederlandse vertaling gemaakt. Ite is docent Engels aan verschillende opleidingen en was actief betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe Liedboek.

In het eerste couplet van dit lied valt de dichter direct met de deur in huis. Hij gebruikt geen inleidende zinnen om de situatie te schetsen. We zitten er als lezers meteen midden in: ' – en vele duizenden, ontheemd, gevlucht...'. Hij verwoordt daarmee iets van de machteloosheid van de vluchtelingen. Ook proef ik in zijn woorden iets van de machteloosheid die hijzelf ervaart, want je komt handen te kort om allen goed te kunnen helpen. Vandaar zijn uitroep naar de hemel: 'Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!'. Als een refrein keren deze woorden terug, niet alleen in het eerste, maar ook in de volgende coupletten.

Dit lied is raak! Juist in deze tijd, wanneer we zeshonderd mensen in onze wijk mogen ontvangen. We worden als kerk geroepen om – samen met andere maatschappelijke organisaties – om te zien naar deze mensen en hen hartelijk welkom te heten. We weten op dit moment nog niet wanneer de vluchtelingen in het voormalig ministerie van Sociale Zaken gehuisvest zullen worden, evenmin weten we hoelang ze zullen blijven. Maar, zolang ze in het Bezuidenhout worden opgevangen, zijn het onze burens en mo-

gen wij voor hen goede burens zijn. Zij mogen ons tot zegen zijn en wij voor hen. Graag spreek ik de hoop uit dat mede door onze inzet Gods genade zichtbaar en tastbaar zal worden.

EENMAAL, ANDERMAAL, VERKOCHT!



Na maanden van voorbereiding werd op zaterdag 10 oktober de Boeken- en kledingbeurs annex Talentenveiling gehouden. Het was een waagstuk. De succesvolle bazarreeks is gestopt en er moest naar een alternatieve activiteit gezocht worden. Het idee van de talentenveiling kregen we aangereikt van de protestantse gemeente van de *Bosbeskapel*. De grote vraag van de voorbereidingscommissie was, werkt dit concept ook in onze wijk. Terugkijkend op de dag kunnen we constateren dat het een groot succes is geweest. Mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers die in de dagen voorafgaande aan de 10^e en op de dag zelf hebben meegewerkt bij het sorteren van kleding, boeken en het klaarzetten van de tafels. De kleding- en boekenverkoop is goed verlopen, evenals de verkoop van koffie met gebak, haring en gebakken vis, soep en

broodjes. De klapper was de veiling! Onder leiding van veilingmeester Bo Rodenhuis zijn uiteenlopende talenten geveild. Met enthousiasme en humor bracht ze het ene na het andere item onder de hamer, met een mooie opbrengst als resultaat. In totaal bracht het € 4.500,- op (waarvan 2.800 tijdens de veiling). Graag wil ik de commissieleden, de vrijwilligers en alle bezoekers van harte bedanken voor hun inzet en betrokkenheid! Mede door uw deelname is het een prachtige dag geworden!

DOOPDIENST BENJAMIN HOITSMA



Op zondag 8 november zal de Heilige Doop bediend worden aan Benjamin, zoon van Maartje Muller en Johannes Hoitsma, broertje van Ruben, Abel en Jacob. Benjamin werd op 13 september jl. geboren, een aantal weken te vroeg. De dagen na de geboorte

waren spannende dagen, zowel voor het kind als voor de moeder. Van het *Juliana Kinderziekenhuis* moest hij halsoverkop overgebracht worden naar het *Leids Universitair Medisch Centrum*. Gelukkig verbeterde zijn situatie daarna snel en mocht hij op 22 september hij mee naar huis. Op 8 november verwelkomen we hem in de kring van de gemeente. We wensen zijn ouders, broers, familie en gemeente een feestelijke dienst toe!

GENERALE SYNODE

Op donderdag 12 en vrijdag 13 november neem ik – als afgevaardigde van de classis 's-Gravenhage I - deel aan de vergaderingen van de *Generale Synode* in Lunteren. Ds. Berit Bootsma neemt dan voor mij waar.

Met een hartelijke groet,
ds. Ruud Stiemer

OPVANG VLUCHTELINGEN IN BEZUIDENHOUT

Afgelopen week kwam in het nieuws dat de gemeente Den Haag noodopvang voor vluchtelingen gaat organiseren in het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (tegenover station Laan van NOI). In samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties als het *Wijkcentrum Bezuidenhout* en *Stek* zullen wij gaan kijken wat wij als *Christus Triumfatorkerk* voor deze nieuwe groep wijkbewoners kunnen betekenen. Mensen die vaak een lange reis achter de rug hebben en onderweg het nodige hebben meegemaakt. Medemensen die hun verhaal willen vertellen of juist even alle ellende willen vergeten door iets te ondernemen.

Zou u zelf iets voor deze mensen willen betekenen of hebt u ideeën daarvoor? Laat het ons predikanten weten en dan houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

OECUMENISCHE MAALTIJD EN LEZING

Op 12 november organiseert het *Oecumenisch beraad Haagse Hout* een maaltijd gevolgd door een lezing. U bent bij beide activiteiten van harte welkom, maar de activiteiten zijn ook los bij te wonen. Voor de maaltijd kunt u zich inschrijven via de intekenlijsten in de hal van de kerk. Meer informatie is verderop in dit nummer van *Samenspel* te vinden.

ACTIVITEITEN VOOR JP'ERS

Komende maand zijn er weer twee activiteiten voor de 20'ers en 30'ers in onze gemeente.

Ten eerste is er de avond over het dertig-dilemma op 3 november. Meer hierover kan je lezen verderop in dit nummer. Een boeiende en interactieve avond waarop we met elkaar in gesprek willen over de thema's die Nienke Wijnants in haar boek aandraagt. Maar we zullen onszelf ook de vraag stellen of het allemaal wel zo nieuw is wat zij signaleert. Geef je op en komt allen.

De tweede activiteit is de *Dining & Wining* op vrijdag 20 november. Een mooie en smakvolle avond over wijn en symboliek. Zie informatie elders in dit blad.

'DENKEN OVER DE ZIEL'

Speciale aandacht voor de lezing met als thema 'Denken over de ziel'. Onze collega ds. Corrie van Duinen organiseert in de *Duinzichtkerk* een lezing met daaraan voorafgaand huiskamerbijeenkomsten. Op dinsdag 17 november zal prof. dr. Renee van Riessen komen spreken over dit thema. Voor zowel de lezing als de huiskamerbijeenkomsten zijn ook de leden van de *Christus Triumfatorkerk* van harte uitgenodigd.

LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR



Op zondag 22 november noemen we de namen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Daarmee willen we uitdrukking geven aan ons geloof dat het leven sterker is dan de dood. Immers, Christus heeft de dood overwonnen en wij mogen leven door Hem, ook al zijn wij gestorven.

Deze zondag gaan onze herinneringen als vanzelfsprekend ook uit naar andere geliefden die we dit jaar of langer geleden hebben verloren. Wij geven graag de ruimte om de naam te laten noemen van een familielid of vriend die in het afgelopen kerkelijk jaar is overleden, maar niet tot onze gemeente behoorde. U kunt de naam van de overledene doorgeven aan ondergetekende.

Na het noemen van de namen is er voor een ieder gelegenheid om een kaarsje aan



te steken voor hen die wij in stilte willen gedenken.

VOORAANKONDIGING KERK OP SCHOOT

Een *Kerk-op-Schoot*-

viering, is een sprankelende en actieve dienst voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar. Tijdens deze speciale dienst, beleven baby's, peuters, kleuters en hun (groot)ouders / verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen een Bijbelverhaal, afgewisseld met veel liedjes en belevingsgerichte activiteiten. Met deze viering maken jonge kinderen op een speelse manier kennis met de kerk en kunnen ouders elkaar op een informele manier ontmoeten. Elementen die in een 'normale' kerkdienst zitten, komen ook terug bij *Kerk op Schoot*: het aansteken van de paaskaars, een gebedje, en samen zingen.

In december willen we het kerstverhaal vertellen met allerlei belevingsgerichte elementen, zoals op een ezeltje rijden, schapenwol voelen en samen muziek maken net als de herders.

Meer informatie volgt het volgende nummer van *Samenspel*.

Met hartelijke groet,
Ds. Berit Bootsma

vervolg van blz. 2

.... en de taakverdeling tussen de predikanten onderling en de wijkouderlingen, is er een nieuwe (bijgewerkte) *Wijkwijzer* verschenen. De digitale versie is inmiddels verspreid per e-mail. Mocht u hem niet hebben ontvangen, stuur dan even een mailtje naar samenspel@ctkerk.nl en u ontvangt alsnog een exemplaar. Ook de gemeenteleden die een papieren versie willen ontvangen, kunnen zich bij mij melden, zondags bij de koffie na de dienst of telefonisch (070 327 03 66).

Met een hartelijke groet, Henk Hospes

Durf je in deze tijd nog 'Ja' te zeggen?

Bij de belijdenis van Jacqueline van Kooten
gelezen door Hans van Kooten

*Durf je in deze tijd nog 'Ja' te zeggen?
Durf je belijden dat je bij God hoort?
Durf je nog de belofte af te leggen
dat je Hem zult vertrouwen op zijn Woord?*

*Kun je 't verdragen, als de mensen spotten
omdat de Bijbel toch allang is achterhaald?
omdat Gods woord voor kinderen is en zotten,
omdat het christendom volkomen heeft gefaald?*

*Geloof het niet, wanneer ze je vertellen
dat God gestorven is of niet bestaat.
en dat ook Christus je teleur zal stellen,
en dat zijn kerk weldra verloren gaat.*

*Op elke weg zul je de Heer ontmoeten
wanneer je werkelijk naar Hem verlangt.
Zoek overal de sporen van zijn voeten:
Wie zoekt, die vindt. - Wie bidden blijft, ontvangt!*

Nel Benschop

Zomaar een wijsheid ...

De belangrijkste functie van het verstand is de mensen te tonen dat sommige dingen het verstand te boven gaan



(Blaise Pascal).



**Belijdenis
Jacqueline
van Kooten
29 sept. 2015**



Goed nieuws delen ...

een beetje meer pretentie graag!

Martine & Robin ten Hoopen

Afgelopen maand hadden Robin en ik (Martine) een interessant gesprek over evangelisatie. In onze studententijd hadden wij daar als lid van de Navigators Studenten Vereniging een duidelijk motto over, namelijk 'Christus kennen en Hem bekendmaken.' Tegenwoordig vinden we dat lastiger. Daar hebben we samen de volgende column over geschreven, die ook op de weblog: Niets Nieuws (www.nietsnieuwsblog.nl) te lezen is.

Als christen pretendeer ik meestal niet de enige waarheid te hebben. Deze opleggen aan een ander doe ik al helemaal niet. Ik word namelijk liever niet als fundamentalist gezien. Een terechte zorg lijkt me. Naast dat het label 'fundamentalist' niet goed is voor het imago – het brengt immers beelden van dwang en oorlog mee – druist fundamentalisme ook in tegen het idee dat geloof persoonlijk is en alleen in vrijheid kan plaatsvinden. De christelijke boodschap met dwang opleggen lijkt mij dan ook een *contradictio in terminis*. Liever geen fundamentalisme dus.

Ik ben echter weleens bang dat we zo bezig zijn om van alles niet te zijn (fundamentalistisch, pretentius etc.) dat ik me afvraag wat er nog overblijft. Wat draag ik nog wel uit van het christelijk geloof dat mij dierbaar is? Ik lees de krant die 'durft te twijfelen', onderzoek in het dagelijks leven de Bijbel en probeer open te staan voor de ander en de dialoog. Ik ben kritisch, zoals de filosoof Kant mij dat geleerd heeft. Natuurlijk doe ik mijn best met goede daden; een glimlach en het openhouden van de deur van de treincoupe. Wijs ik de mensen daarmee echter op het Goede Nieuws?

Het kan ook anders. Op Twitter zag ik een bericht voorbijkomen over het verlangen om 10.000 Bijbels te verspreiden onder vluchtelingen. Toen ik het las, moest ik terugdenken aan mijn tienertijd. Als zestienjarige liep ik met mijn vrienden gekleed in t-shirts met christelijke teksten en gewapend met gitaren en opwekkingsbundels door de school. Ik was ervan overtuigd dat de boodschap van Jezus voor iedereen goed nieuws was. Dit moest worden doorverteld! Wat mensen van mij vonden, daar maakte ik me niet druk om.

Kan en wil ik dat nog en werkt het zo eenvoudig, vroeg ik me af. Je geeft iemand een Bijbel of zingt een liedje en dan gebeurt het. Ja en nee wisselden zich af in mijn theologische hoofd. Enerzijds kijk ik met weemoed terug op mijn tienertijd, anderzijds schaam ik me er een beetje voor. Het zette mij aan het denken over hoe ik het goede nieuws vandaag verspreid. Afgeven op anderen is immers gemakkelijk genoeg.

Kijkend naar de praktijk van elke dag is dat nog best lastig. Ik kan mooi op zondag vertellen dat we een grote opdracht hebben, maar in mijn dagelijks leven zijn er vaak maar weinig momenten dat ik een kans zie en die grijp. Zo reis ik graag in de stiltecoupe, werk ik op een *Protestants Theologische Universiteit* en tijdens de derde helft bij



mijn voetbalteam analyseer ik het liefst de wedstrijd. Er lijken dus weinig kansen te zijn om iets van het goede nieuws te delen en op de momenten die er zijn, betrap ik mezelf er vaak op dat ik niet te pretentius wil zijn en toch vooral naar de ander wil luisteren. Ligt het aan mij of ben ik misschien iets te voorzichtig geworden? Er zit een hoop tussen fundamentalisme en zwijgen.

Eenmaal thuisgekomen na deze denksessie in de trein, vind ik een briefje van de postbode: mijn pakketje is bij de burens bezorgd. Ik bel aan, de buurman en zijn nieuwe Duitse herder doen open. Ik bewonder de nieuwe aanwinst (Julia) en maak een praatje met de buurman. We hebben een leuk gesprek over honden. Als ik de huisdeur achter mij dichtdoe, bedenk ik dat hier kansen liggen. Als ik opensta voor ontmoetingen, haal ik zelf meer uit het leven, maar kan ik ook meer uitdelen. Ik neem mijzelf voor voortaan 's ochtends weer te gaan bidden of God mij elke dag een teken van zijn liefde en goedheid wil laten zijn. Ik verwonder mij dan gewoon over wat er gebeurt.

Als ik de volgende keer mijn buurman weer zie, zal ik hem dus niet voorbijlopen. Ik zal hem ook maar niet direct vragen of hij de Goede Herder al kent en of hij een Bijbel wil hebben. Wel zal ik hem vragen hoe het met hem en met Julia gaat en waarom hij zo van haar geniet. Ik reken dan maar op een opening van de Geest, toon interesse en schaam mij het evangelie niet. Ontmoet hij Christus niet door mij, dan ontmoet ik Christus misschien door hem (of door Julia). Zag Jezus immers niet om naar al zijn schapen? Die pretentie houd ik vast.

Dining & Wining

Vrijdagavond 13 november doet *Wining & Dining* zijn naam eer aan met een wijnproeverij voor jong professionelen. Vanaf 20 uur gaan we van start. Naast het proeven van een aantal wijnen willen we op een lichtvoetige manier ook nadenken over de rol van symboliek in het geloof: wijn is bij uitstek een van de symbolen van het christelijk geloof, maar er zijn meer symbolen die de kern van het geloof proberen te vatten. Kunnen we daar wat mee? Wat zijn symbolen waar je wat mee hebt? Of is al die symboliek soms alleen maar lastig?

De kosten voor de wijnproeverij bedragen € 10,- per persoon en daarvoor kun je een aardig aantal wijnen met hapjes verwachten. Wees niet bang dat je zwaar beneveld naar huis gaat terwijl je daar eigenlijk geen zin in hebt. Net als bij elke wijnproeverij is er een 'crachoir' voor alles wat je niet wilt doorslikken. Verder willen we je vragen om een eigen wijnglas mee te nemen en de zware parfums een avond in hun flesje te laten. Uiteraard zijn er ook niet-alcoholische drankjes voor wie wel gezellig bij de proeverij wil zijn, maar geen alcohol mag of wil drinken.

Je kunt je opgeven via jpctk@outlook.com. Degenen die zich hebben opgegeven krijgen zo spoedig mogelijk de locatie te horen.

Hopelijk tot 13 november!

Ivora Noort-Francis,
Dorine Wiersma
en Peter Jobsen

Vluchtelingen in Den Haag

Robin de Jong

'Ik was vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen'

Mat. 25 : 35



Afgelopen 15 september ben ik voor het diaconale werk bij een informatiebijeenkomst geweest over het vluchtelingenbeleid in Den Haag. Twee vragen stonden hier centraal: *'Welk vluchtelingenbeleid gaat de Gemeente Den Haag in samenwerking met organisaties de komende tijd uitvoeren?'*

'Kan ik als inwoner van Den Haag iets betekenen voor vluchtelingen in mijn directe omgeving?'

De avond werd verzorgd door de *Stichting Vluchtelingenwerk*, het *Rode Kruis* en *Stek Den Haag*. Ik doe u graag verslag van deze bijeenkomst. Ik sluit af met een korte toelichting van de recente ontwikkelingen.

ENKELE CIJFERS

Eind 2014 zijn er wereldwijd zo'n 60 miljoen mensen op de vlucht, waarvan 38 miljoen in eigen land. In 2014 vroegen zo'n 560.000 mensen asiel aan in een EU-land, waarvan 24.000 in Nederland. Inmiddels worden er zo'n 82.000 vluchtelingen opgevangen in Nederland. Veel van deze vluchtelingen komen uit Syrië, maar de grootste groep komt uit Irak, Somalië en de voormalige Sovjet-Unie. Turkije en Pakistan vangen overigens de grootste stroom vluchtelingen op, bij elkaar genomen ruim 3 miljoen. Als u de cijfers over de vluchtelingen crisis eens na wil lezen, verwijst ik u naar:

<http://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/>

STICHTING VLUCHTELINGENWERK

De procedures voor opvang en huisvesting van vluchtelingen zijn vaak een traag proces. Sommige vluchtelingen wachten tot vijf jaar voordat zij in Nederland een woning toegewezen krijgen. Vluchtelingenwerk zet zich in om deze procedures te versoepelen. Daarnaast richt zij zich vooral op de inzet van vrijwilligers bij het huisvesten van vluchtelingen die al een status in Nederland hebben gekregen. Het gaat vooral om hulp bij zakelijke vragen, bijvoorbeeld sociaaljuridisch advies.

Als u daar interesse voor heeft, kijk dan op: www.vluchtelingenwerk.nl/zuidvleugel.

Op de homepage van Vluchtelingenwerk staan ook andere vrijwilligersvacatures.

NOODOPVANG IN DEN HAAG

Het Rode Kruis zet in op de eerste noodopvang van vluchtelingen die net in Nederland zijn gekomen. Zo'n noodopvang is een voorportaal voordat vluchtelingen in een AZC, ofwel Asielzoekers Centrum terecht komen.

In Den Haag heeft het College van Burgemeester en Wethouders op maandag 12 oktober besloten drie locaties te gaan gebruiken voor de opvang van asielzoekers zonder verblijfsvergunning.

De grootste noodopvang gaat gerealiseerd worden in het voormalige gebouw van het ministerie van Sociale Zaken, aan de Anna van Hannoverstraat in Bezuidenhout. De intentie is om tot januari 2016 in ieder geval 600 vluchtelingen op deze locatie op te vangen. De leegstaande *Julianakazerne* in het Benoordenhout is voorlopig afgevallen als opvanglocatie. De praktische begeleiding en ondersteuning voor deze locatie is nog volop in ontwikkeling. Het is daarom mogelijk dat enkele opmerkingen in dit verslag tegen de tijd dat u dit artikel leest alweer zijn veranderd.

CONCREET VOOR BEZUIDENHOUT

Tot nu toe gaan de plannen voor noodopvang in Bezuidenhout door. Wat betekent dit dan concreet? Belangrijk is een zorgvuldige vorm van communicatie en het doorgeven van informatie aan elkaar. Die informatiestroom zal waarschijnlijk gaan lopen via de gemeente en wijkcentrum Bezuidenhout. Het is mogelijk dat de gemeente en andere partners een beroep zullen doen op maatschappelijke instellingen in de wijk, mogelijk ook de kerken.

De noodopvang in Den Haag is voorlopig niet georganiseerd vanuit een centrale organisatie. Dat betekent dat verschillende organisaties misschien een rol van betekenis kunnen krijgen in deze recente ontwikkeling.

Mensen die iets willen betekenen voor de vluchtelingen in Bezuidenhout zijn altijd welkom. Maar het helpt als de betrokken organisaties eerst goed aangeven hoe deze hulp eruit zou kunnen zien. Zo wordt er voorkomen dat verschillende vormen van goed bedoelde hulp elkaar in de weg gaan zitten.

WELKOMWINKELS

Op landelijk gebied is het Rode Kruis ook de zogenaamde WelkomWinkels begonnen. Dit zijn winkels in de buurt van een AZC die heel gericht kijken wat vluchtelingen precies aan spullen en hulp nodig hebben. Zo wordt er voorkomen dat er bijvoorbeeld dekens worden opgestuurd, terwijl die allang op voorraad zijn. Via de website van het Rode Kruis kunt u volgen wat iedere WelkomWinkel nodig heeft. Initiatieven om kleding in te zamelen worden door het hele land georganiseerd. Belangrijk is om over deze initiatieven wel even te overleggen met het Rode Kruis.

Voor meer informatie over de WelkomWinkels: www.hulpvoorvluchtelingen.nl en <http://www.rodekruis.nl/wat-kunt-u-doen>. Een donatie naar het Rode Kruis kan overgemaakt worden naar: **NL 83 INGB 0000 0068 68**

STEK DEN HAAG

Ook bij Stek volgen we de ontwikkelingen natuurlijk op de voet en we hebben een aantal projecten met en voor (ongedocumenteerde) vluchtelingen. Het is nog niet duidelijk welke rol Stek precies op dit moment voor zichzelf ziet weggelegd. In overleg met Vluchtelingenwerk verkent Stek de noodzaak en de mogelijkheden voor een maatjesproject, afgestemd op vluchtelingen die in Den Haag verblijven. Over dit project wordt de komende tijd druk overlegd. Vanuit de diaconie en vanuit Stek zal ik beide wijkgemeenten van dit project op de hoogte houden. Zelf ben ik ook met Prime95 in gesprek geweest. Dit is een kleine non-profit organisatie in Den Haag die zich inzet

voor (ongedocumenteerde) vluchtelingen die in Den Haag tussen wal en schip raken. Zij zwerven vaak op straat en kunnen een warme maaltijd of extra deken goed gebruiken. Het Wereldhuis, een project van Stek in Transvaal, fungeert zowel als ontmoetingsplek als advies- en kenniscentrum. Zij adviseren en ondersteunen ongedocumenteerden die uitgesloten zijn van sociale rechten. Het Wereldhuis helpt om de rechten die ze wel hebben te benutten. Kijk voor meer informatie op: www.prime95.nl of www.denhaagwereldhuis.nl.

ACTUALITEIT

De meeste recente ontwikkeling in Den Haag omtrent het vluchtelingenbeleid houdt in dat het college van bestuur kiest voor drie opvangplekken:

1. Het leegstaande ministerie van Sociale Zaken aan de Anna van Hannoverstraat in Bezuidenhout, voor de noodopvang van 600 of meer vluchtelingen zonder verblijfsvergunning. Per januari 2016 opvang van vluchtelingen met verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd.
2. Voormalig zorgcentrum aan de Scheveningseweg. Opvang voor 50 tot 100 statushouders. Het zorgcentrum moet per januari 2016 gereed zijn voor opvang
3. Zorginstelling Parnassia/ de Jutters in de Kiwistraat in Loosduinen. Opvang voor 40 minderjarige vluchtelingen zonder verblijfsvergunning. Deze jongens en meisjes trekken hier vanaf 16 oktober in.

Voorlopig zijn er geen beslissingen gemaakt over een AZC in Den Haag. De bestemming van de Julianakazerne als opvanglocatie is dus voorlopig van de baan. Het ontbreken van een AZC in Den Haag houdt ook in dat er geen WelkomWinkel zal komen, omdat deze winkels zich in een straal van twee kilometer van een AZC moeten bevinden. Er liggen plannen om een WelkomWinkel in te richten bij het AZC in Katwijk. Voor meer informatie hierover: <http://hulpvoorvluchtelingen.nl/geef-spullen>.

DIACONALE PRESENTIE

Als diaconaal werker voel ik mij betrokken bij de vluchtelingenproblematiek hier in Den Haag. De zorg om de kwetsbare mens is een basisonderdeel van het diaconale werk en refereert aan de wijze waarop wij als christenen en mensen van goede wil worden uitgenodigd Jezus in het dagelijks leven te ontmoeten. De Schrift leert ons:

'Want ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed' - Mat. 25 : 35-36

Als Jezus' leerlingen vragen wanneer zij deze dingen dan voor Jezus hebben gedaan, geeft Hij hen als antwoord:

'ik verzeker jullie, alles wat je voor een van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.' - Mat. 25 : 40



Lied van de Maand...

Joke Janse

Leven is wachten (Nieuw Liedboek nr. 830)

*Leven is wachten
dagen en nachten
denken en dromen
of het zal komen
dat grote geluk.*

*Leven is vragen
wachten verdragen
zwoegen en zwijgen
antwoorden krijgen
waarom je niet vroeg.*

*Leven is lijden
niet te vermijden
onmacht verduren
eindeloos turen
naar komend licht.*

*Leven is dwalen
oude verhalen
speuren en zoeken
stoffige boeken
de sporen van God.*

*Leven is kijken
elkaar verrijken
opnieuw beginnen
leren beminnen
spontaan als een kind.*

*Leven is opstaan
elkaar tegemoet gaan
't hart om te geven
en kwaad te vergeven
het leven is goed.*

Zomaar een van de prachtige liederen uit het nieuwe Liedboek. Voor mij staat er in dit lied alles wat het leven ons te bieden heeft. Vooral de laatste regel vind ik erg mooi.

Het lied is geschreven door Henk Jongerius. Maar er staan nog heel veel meer mooie liederen in het Liedboek. Neem de teksten van Huub Oosterhuis, Sytze de Vries, Willem Barnard etc. Voor mij is het nieuwe Liedboek echt een aanrader.

Dienst aan Zee

Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 173
zondag 8 november om 17 u

predikant: ds. R. Stiemer
orgels: Sander van Marion bespeelt beide orgels.
m.m.v.: gemengd koor *Concertante* o.l.v. Daniel Rouwkema.

Van harte welkom!

Namens de commissie *Dienst aan Zee*,
Hanneke de Ruiter

Van de diaconie

COLLECTEDOELEN IN DE KOMENDE TIJD

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de zondagsbrief van de betreffende zondag

ZONDAG 1 NOV.: *Kerk in Actie* – Beurzen voor studenten in Thailand

ZONDAG 15 NOV.: *Kerk in Actie* – Wereldhuizen (mensen zonder verblijfspapieren)

ZONDAG 22 NOV.: Landelijk pastoraat

ZONDAG 29 NOV.: *Kinderen in de Knel* – Stop kinderarbeid in India

~ ~ ~ ~

WHO CARES

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: kansen en grenzen

St. Mara en Stek organiseren op maandag 16 november a.s. een bijeenkomst over dit onderwerp (inclusief maaltijd).

De gemeentelijke overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij de burger en vrijwilligersorganisaties als het gaat om zorg en welzijn van Haagse burgers. Ook van kerken en kerkelijke projecten verwacht zij dat zij hun steentje bijdragen om de zelfredzaamheid en eigen kracht van Haagse burgers te versterken.

De centrale vraag op deze bijeenkomst is: waar liggen kansen?, maar ook: waar zijn er grenzen ten aanzien van de verwachtingen die de gemeentelijke overheid van ons heeft? Deelnemers brengen in waar er mogelijk verbindingen liggen tussen kerken / kerkelijke projecten en zorg / maatschappelijke dienstverlening op wijkniveau. Deskundigen gaan met ons in gesprek aan werktafels over zes belangrijke onderwerpen: (1) Geestelijke gezondheidszorg, (2) Schuld & Armoede, (3) Sociale Wijkzorgteams, (4) Ouderen, (5) Mantelzorg en (6) Interculturaliteit & zorg. Bob Meerstadt (programmamanager participatie) en Heleen Joziase (predikant en consulent maatschappelijke activering) reflecteren op de uitkomsten en gaan in gesprek met de deelnemers. Verder is er informatie beschikbaar over de onderwerpen, die in het programma aan de orde komen.

Aanvang: 17.45 u (inloop vanaf 17.15 u). Aanmelding via Esther Brans o.v.v. naam, kerk / organisatie en vier onderwerpen die uw voorkeur hebben. Bij haar kunt u de uitnodiging en het programma opvragen: ebrans@stekdenhaag.nl / 070 318 16 16.

Jan Grotendorst
coordinator vrijwilligersbeleid | diaconaal consulent

Zomaar een wijsheid ...

Zeg niet alles wat je weet, maar weet alles wat je zegt!



Van de ZWO-commissie

STUUR EEN KAART NAAR EEN VLUCHTELING

Tallose vluchtelingen zijn op drift. *Kerk in Actie* helpt vluchtelingen wereldwijd door noodhulp te verlenen. Ook u kunt in actie komen. Samen kunnen wij deze vluchtelingen laten voelen dat ze gezien worden. Koop een kaart en schrijf in het Engels uw wens op voor een vluchteling. Zet er niet uw adres op. Stuur deze kaart in een envelop voor 21 november 2015 naar *Kerk in Actie*, t.a.v. Service Desk, Antwoordnummer 4056, 3500 VB Utrecht.

Kerk in Actie brengt uw wensen naar vluchtelingen in Libanon, op Lesbos, Lampedusa of in Nederland. Op www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen staan enkele voorbeeld teksten in het Engels.

De landelijke collecte van *Kerk in Actie* heeft € 1.190.073. opgebracht, waarvoor hartelijk dank.

LAAT DE KERK NIET VERDWIJNEN

Tharwat Whaba uit Egypte: "Ik ben een optimistisch iemand. De kerk in het Midden-Oosten heeft al twintig eeuwen overleefd, zal zij dan verdwijnen? God zal zijn kerk niet verlaten, al is dat soms moeilijk te geloven als je ziet wat er in Irak en Syrië gebeurt. Maar er blijven wonderen gebeuren. In Egypte zie ik een nieuwe generatie christenen opstaan die een roeping voor de samenleving heeft, die staat voor haar geloof, meewerkt aan het bouwen van nieuwe gemeenten op plekken waar nog geen kerk was en vandaar uit de christelijke getuigenis laat zien en horen."

Eric Ebbink

Van Zondag tot Zondag

In deze rubriek vindt u nadere informatie over de vieringen in de komende periode. Over de ontbrekende zondagen is geen nadere informatie bekend. Een volledig (be-knopt) overzicht van de kerkdiensten vindt u op de volgende bladzijde.

Zondag 1 november lezen we over het geloof als een mosterdzaad, Marcus 4 : 26-34. Soms lijkt het klein, maar wat voor een grote kracht kan er in schuilgaan. In deze dienst willen we met elkaar de maaltijd van de Heer vieren.

Zondag 8 november zal de Heilige Doop bediend worden aan Benjamin Hoitsma.

Zondag 15 november is er kanselruil met de *Duinzichtkerk*. Ds. Berit Bootsma gaat voor in de *Duinzichtkerk* en ds. Corrie van Duinen zal bij ons in de *Christus Triumfatorkerk* voorgaan.

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst noemen we de namen van alle gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Voor ieder van hen steken we een licht aan ten teken dat het licht sterker is dan de dood. De lezing die in deze dienst centraal staat, is Openbaring 1 : 1-8.

Kerkdiensten

Een beknopt overzicht. Voor nadere informatie zie de rubriek *Van zondag tot zondag*.

Elke zondag creche en kindernevendienst

nov.		voorganger	Organisten
1	10 u	ds. Berit Bootsma	Johan de Graaf
8	10 u	ds. Ruud Stiemer	Danny Spaans
15 *	10 u	ds. Corrie van Duinen	Christian Hutter
22	10 u	ds. Berit Bootsma & ds. Ruud Stiemer	Arie Kraaijeveld
29	10 u	ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn	Christian Hutter



* de *Werkgroep Wereldwinkel* is met een stand aanwezig in de hal van de kerk.

Kerkdiensten in Landscheiding

- 15 14:30 u Leendert Smit
29 14:30 u Boudewijn Tiggelman

Dienst aan Zee (Bethelkerk)

- 8 17:00 u ds. Ruud Stiemer Sander van Marion (op beide orgels)
m.m.v.: gemengd koor *Concertante* o.l.v. Daniel Rouwkema.

Vieringen van DeZinnen

ALLERZIELEN MEDITATIE

Maandag 2 november 19-20 u in de kerkzaal van de *Christus Triumfatorkerk*.

We gedenken onze dierbare overledenen. Samen met hen plaatsen we onszelf in Gods ruimte en vieren we onze verbondenheid met hen en de kwetsbaarheid van onze levens. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door *Het Gregoriaans Koor* o.l.v. Winfried Verweij.

VESPER

Zondag 8 november 17.30 u in de kerkzaal van de *Christus Triumfatorkerk*, eveneens met medewerking van *Het Gregoriaans Koor* o.l.v. Winfried Verweij.

Dooptondagen

De eerstvolgende doopzondag is: 8 november 2015

- In 2016: 24 januari - ds. Berit Bootsma 28 augustus - ds. Ruud Stiemer
 3 april - ds. Ruud Stiemer 30 oktober - ds. Berit Bootsma
 19 juni - ds. Berit Bootsma

Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken dan kunt u (minimaal vier weken van tevoren) contact opnemen met de betreffende predikant.



Agenda

(Voor zover niet anders is aangegeven vindt een en ander plaats in de Christus Triumfatorkerk)



Elke donderdag van 13.30 – 16.00 u: Handwerkclub.

Elke vrijdag van 13 tot 14 u spreekuur ds. R.E. Stiemer in de kerk.

Elke vrijdag om 18 u: *Maaltijdproject.*

Elke 3^e dinsdag van de maand: stilteactie tegen de armoede op het Plein vanaf 13 u.

Nov.:

- | | | |
|----|---------|---|
| 3 | 20.00 u | <i>Duinzichtkerk. Werkgroep Marienbrunn</i> over de reis naar Herrenhut (36) |
| 3 | 20.00 u | Dertigedilemma – Niets nieuws onder de zon (zie blz. 33) |
| 4 | 20.00 u | <i>Via Biblia</i> o.l.v. ds. Berit Bootsma |
| 5 | 19.30 u | Bijbel/gebedskring o.l.v. ds. Ruud Stiemer |
| 11 | | Kopijdatum <i>Samenspel</i> (decembernummer) |
| 12 | 18.00 u | Oecumenische maaltijd gevolgd door lezing |
| 12 | 20.00 u | Lezing: <i>Christenen en moslims in Irak</i> – Oecumenisch Beraad (zie blz. 31) |
| 14 | 9.30 u | Bijeenkomst: <i>Leren van het verleden</i> – PGG (blz. 29) |
| 16 | 17.45 u | Bijeenkomst: Who cares – STEK & St. Mara (blz. 16) |
| 17 | 20.00 u | Lezing: <i>Denken over de ziel</i> – <i>Duinzichtkerk</i> (zie blz. 7) |
| 20 | 20.00 u | Dining & Wining – locatie bekendgemaakt bij aanmelding (blz. 11) |
| 24 | 19.45 u | Moderamen |
| 25 | 20.00 u | <i>Via Biblia</i> o.l.v. ds. Berit Bootsma |

Vrijwilligersmiddag

Hans van Kooten

Na een aantal jaren waarin hun inzet niet integraal werd gemarkeerd, werd onze vrijwilligers op 3 oktober een high tea aangeboden. Vanaf half twaalf werden zij ontvangen met een glaasje bubbels. In het welkomstwoord werden de belangrijkste groepen in het zonnetje gezet: het maaltijdproject, Team Meeleven, de klussenploeg, de groene vingers en de Samenspelers. Daarna zorgden twee studenten van het Koninklijk Conservatorium voor een mooi muzikaal moment in de kerkzaal. De eerste bespeelde de piano en de tweede verrijkte dat spel met haar prachtige sopraanstem. Jammer was dat de verwarming niet het gewenste resultaat opleverde; het was behoorlijk kil.

Intussen waren de kleine tafeltjes beneden aangekleed en op de grote tafel in de hal was een assortiment aan kleine hapjes, zowel zoet als hartig uitgesteld: scones, muffins, soesjes, petitfours en bonbons. Daarnaast ook sandwiches belegd met vlees en vis en diverse soorten wraps. Aan de bar konden koffie, thee, jus d'orange en een glaasje wijn worden afgehaald. Als voorafje kregen alle aanwezigen een glaasje gazpacho waarna het lekkere smullen kon beginnen. De kleine bordjes leken te klein, maar geen nood want er was meer dan voldoende waardoor een ieder ruimschoots aan zijn of haar trekken kon komen.

Wordt vervolgd op blz. 33

Stijf & Stram

Adriaan Sala

Toegeven doe ik het niet erg graag, maar de waarheid moet nu eenmaal gezegd worden: ik ben zo stijf als een plank! Dat is m'n bouw, denk ik dan maar. Alhoewel, als je moeite krijgt met je eigen veters strikken, dan is er duidelijk iets mis met het beenderengestel dan wel met de gewrichten. Nu ben ik nooit een lichtend voorbeeld van lenigheid geweest. Toen ik nog schaatste, kreeg ik eens de schertsende vraag voorgelegd of ik de 'boerendrikkus' aan het dansen was! Schoolgymnastiek was eerder een oefening in bescheidenheid, want mijn prestaties waren op z'n zachtst gezegd 'houterig' te noemen. Gelukkig kon ik dat compenseren bij het touwklimmen, daarin blonk ik uit. Je hebt daar vooral sterke armen en benen voor nodig en die had ik kennelijk.

Maar als het ging over draai-, buig- en strekoefeningen, dan kon ik het helemaal schud-den. Net als hardlopen, voetballen en noem maar op. Nee, voor circusartiest ben ik ten enenmale niet in de wieg gelegd, hoogstens als onbeholpen clown ☺. Ook heb ik niet de lichamelijke eigenschappen die mij ballet en dans zouden doen ambiëren; daar ben ik nu eenmaal te stram voor. Toch ben ik heel vroeger wel op dansles geweest en kon ik de Engelse wals en de foxtrot aardig bijbenen en ik heb zelfs de jive, de valeta en de chachacha uitgeprobeerd zonder dat er slachtoffers vielen....!

Ik ben dan ook nogal jaloers op mensen met soepele gewrichten, zoals een Epke Zonderland. Die draaien, zwaaien en maken salto's alsof het geen enkele moeite kost en de zwaartekracht geen vat op hen heeft. Ze doen een pirouette een driedubbele rietberger en een spagaat die mij bij het zien alleen al de adem benemen.



Bij het eerste pauzeconcert in onze kerk dit seizoen was ik ook jaloers en wel op een meisje – 3 of 4 jaar - dat met haar moeder zichtbaar van de muziek genoot. Maar dat meisje ging op een zeker moment haar muzikale gevoelens in beweging uitdrukken, waarop haar moeder haar mee naar achteren nam in de open driehoek onder het orgel. Kennelijk zat het meisje op balletles, want ze had een soort tutu aan. Op haar sokjes werfelde ze rond op de plavuizen en maakte ingewikkelde beweginkjes en stond in moeilijke houdingen; allemaal schijnbaar moeiteloos. En daarbij was ze ook nog eens muisstil. Toen ze weggingen voor het einde van het concert – het meisje hield het voor gezien – ben ik ze nog even nagelopen en heb de moeder complimenten gemaakt over de vaardigheden van haar dochtertje. Verder merkte ik op dat de kleine mij sterk deed denken aan de beeldjes en schilderijen van danseresjes

van de bekende Franse kunstschilder en beeldhouwer Edgar Degas. Ze was daar erg verguld mee!

Dansen in onze kerk; dat komt niet vaak voor, zeker niet op zondag. Muziek is veel frequenter te horen. Naast het vaak prachtige zondagse orgelspel was er halverwege het jaar de musical *Esther die Hadassa heette*. Verder zijn er tweemaal per maand de pauzeconcerten en onlangs nog trad het schoolorkest van het *Zandvlietcollege* op in een gezinsdienst. Allemaal uitingen die de maatschappij niet direct met kerkzijn associeert.

Misschien is dat wel wat de scriba van de PKN, Arjan Plaisier, voor ogen heeft in zijn visie over de PKN van de toekomst in de nota 'Kerk 2025: Waar een Woord is, is een Weg'. Zijn advies is o.a.: "Breng de kerk dichterbij de moderne mens en laat de kerk verstaanbaar en begrijpelijk zijn, ook voor hen die het kerkelijk jargon niet (meer) meester zijn, laat staan 'de tale Kanaans' kennen. Want de kerk is in de Nederlandse samenleving niet meer 'in'. De PKN is geen volkskerk meer; zij is niet meer - zoals enkele decennia geleden nog wel het geval was - overal in de samenleving aanwezig. Er komen 'open plekken' op de kerkelijke kaart, gebieden en wijken waar geen kerkgebouw meer te vinden is. En waar wel een kerkgebouw en vitale gemeente is, moet meer kunnen dan nu gebruikelijk is. Vier jonge predikanten hebben in die zelfde geest al gereageerd.

Een beetje onbescheiden misschien, maar ik denk dat onze kerk in de loop van de tijd heeft bewezen open te staan voor veranderingen die de drempel verlagen.

Jarenlang is er in het kader van het *Openkerkproject* een veelheid aan kunst in de kerkzaal te zien geweest. Te zien, niet alleen voor kerkgangers, maar juist voor mensen die in hun middagpauze even binnen konden wippen. Als kers op de taart waren er de pauzeconcerten. Er zijn diverse theaterdiensten gehouden, zoals over Job, de exodus, etc. Indrukwekkende evenementen waarbij een groot deel van de gemeenteleden betrokken was. Daarnaast de jaarlijkse bazar die het beste aan energie en inzet in mensen naar boven bracht. Toen dat niet meer ging, werd onlangs de *Talenvelling* geïntroduceerd. Een groep van wel dertig vrijwilligers zette de schouders daaronder en met succes. De kerk moet met behoud van eeuwenoude waarden blijven vernieuwen; de mensen van buiten blijven uitnodigen en uitdagen. En een dansend meisje in de kerkdienst, waarom niet. Zo'n tafereel is schitterend verbeeld door de vaak humoristische kunstschilder Marius van Dokkum – zie hiernaast. Een meisje met Pippi Langkousstaartjes maakt ongedwongen en zo onschuldig als alleen een kind dat kan een dansje door de kerk, aangestaard door de predikant, de kerkenraad en de organist. Geen van allen weten zij raad met deze inbreuk op de normale gang van zaken en zij weten nog niet of zij haar al dan niet eens bestraffend zullen gaan toespreken. Toevallig valt door de hoge kerkeramen een straal licht op het vrolijke meisje en daar wordt iedereen stil van



Het wemelt in ons nieuwe Liedboek van liederen over dansen. Waarom zouden wij op een zondagmorgen bijvoorbeeld lied 839 niet eens in praktijk brengen?

*Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, ik haal ook jou erbij
want ik ben de heer van de dans, zegt Hij.*

Goed idee! - als ik maar aan de kant mag blijven zitten, want voor dansen ben ik helaas te recht van lijf en leden, maar enthousiast meeklappen zal ik zeker.

Geslaagde Talentenveiling

annex boeken-kledingbeurs

Wouter Müller



Zaterdag 10 oktober was het weer een drukte van belang in de kerk.

Na het opheffen van de bazarcommissie in 2014 leidde een nieuw initiatief tot de zogenaamde *Talentenveiling*. Gemeenteleden was gevraagd hun talent(en) ter veiling aan te bieden, waarop door aanwezigen kon worden geboden. Het aanbod was zeer divers. Een toertocht door de bollenvelden, een grote beurt voor de tuin, een diner bij iemand thuis, een avondje treintjerijden. En nog vele andere activiteiten maar ook mooie producten van creativiteit werden te koop aangeboden. In een geanimeerde sfeer werden de 'kavels' bij opbod verkocht, onder aanmoediging van Bo, die haar talent als veilingmeester 'om niet' aanbood. De opbrengst mocht er best wezen: € 2.800

Bij het ontstaan van het idee van deze veiling kwam tegelijk de gedachte om dan ook maar weer meteen een boeken- en kledingbeurs te houden. En aldus geschiedde, bijna weer een bazar als vanouds, met ook een stand voor de handwerkclub, de bekende soep, broodjes en natuurlijk de haringen en lekkerbekjes. Ook de oproep voor zelfgebakken taart was dit keer zeer succesvol. Ondanks de korte termijn van een week waarin men boeken en kleding kon inleveren was de opbrengst van de beurs weer prachtig: 1.700 euro. Samen toch een prachtig totaal van zo'n 4.500 euro! De niet verkochte kleding ging dit jaar naar het *Leger des Heils*.

Nog veel belangrijker: de sfeer was weer uitstekend, het is prachtig te zien hoe we met z'n allen samenwerken en hoe mensen vanuit de wijk en nog verder komen aanwippen en een stukje sfeer proeven van de *Christus Triumfatorkerk*. Met dit prachtige resultaat werd ruimschoots voldaan aan de (stille) verwachtingen en kon de afgesproken gift van 1.000 euro worden overgemaakt naar het project '*Uit de put*', voor herstel van de oude waterput en aanleg van sanitaire voorzieningen in het dorp Sobisi (Georgie), waar 80% van de bevolking uit ouderen bestaat die in erbarmelijke omstandigheden leven. Het resterende bedrag komt ten goede aan de wijkkas, waaruit diverse facetten van het wijkwerk worden bekostigd.

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, op welke wijze dan ook, wordt hartelijk bedankt voor de inzet, fysiek, mentaal en financieel! Voor herhaling vatbaar?

10 okt. 2015

Aangeboden t. Appetaart

Aankomst: Wim Leunen
Aankomst: 2 x
Prijs: € 10,- inclusief



Talentenveiling

annex
boeken- en kledingbeurs



Meditatie

Maaike van Dijk



#Be yourself (Overweging bij de lezing van Lucas 19 : 1-10)

Goedemorgen, ik ben Maaike van Dijk en wie bent u? Wie ben jij ...? Nu kunt u ook uw naam zeggen en dat is handig want dan kan ik u aanspreken bij uw naam. Een naam is tenslotte onderdeel van je identiteit, toch? Maar als ik nu uw naam weet, weet ik dan wie u bent? Nu u mijn naam kent, weet u dan wie ik ben? Lastige vragen zo deze ochtend. Wie zijn we nu eigenlijk.... Ik kan u niet allemaal aan het woord laten vandaag, ik hoop dat we straks bij de koffie dit gesprek voort kunnen zetten en elkaar echt leren kennen. Voor nu moet ik het beperken tot mezelf, onze catfish (*) en het verhaal van Jezus en Zacheus.

Maar misschien zit u helemaal niet te wachten op mijn biografie, mijn hobby's of wat ik voor mooie toekomstplannen heb, rustig maar, daar ga ik het ook niet over hebben. Voorafgaand aan deze dienst had ik alleen wel een persoonlijk probleem wat bijzonder met ons thema vandaag te maken heeft.

Ik sta hier voor jullie, in mijn mooie zondagse kleding. Geen toga, geen stola of insigne, niets van dat alles. Niet dat ik er geen heb, maar ik zat in een dilemma. Zoals u waarschijnlijk ook al gezien heeft, zijn er vandaag extra veel jongeren aanwezig, de leerlingen van het *Zandvlietcollege* hier vlakbij. Zij zijn hier om een bijdrage te leveren aan deze bijzondere school-gezinsdienst. De leerlingen kennen mij als mevrouw van Dijk, rondlopend door de school met mijn hakken en hippe kleding. Een beetje zoals nu, maar dan iets minder 'zondags'. Zij kennen mij niet anders, toch? Jullie kennen me toch op die manier? En omdat ik nog niet zo heel lang met de rol van voorganger bezig ben, voelde het raar om me hier anders te kleden dan in mijn docentenrol. Want zo kennen jullie me niet! Maar aan de andere kant... houd ik nu niet juist mezelf voor de gek? Want ook als docent van Zandvliet is dit gedeelte onderdeel van mijn identiteit, ook al is het niet expliciet aanwezig.

Met dit probleem worstelde ik dus... En deze ochtend kies ik er voor me niet te verstoppen achter mijn zondagse kleding, maar uit te komen voor dat wat ook een deel van mij is. En misschien lijkt ik voor de mensen die me niet als docent kennen zo beter op mijn plek.

***** Trekt toga en stola aan *****

Ben ik nu iemand anders? Ben ik nu meer op mijn plek dan daarnet? Ik denk het niet. Ik zie er enkel een beetje anders uit, en daar kunt u een mening over hebben, dat mag gerust! Maar voor een 'persoon' weet ik zeker dat ik dezelfde ben. En dat is God. God is degene die door mensen heen kijkt. Degene die niet let op hoe ons haar zit, wat voor kleding we dragen, of we een bril dragen of lenzen hebben, of misschien wel enorme platvoeten. Het maakt God echt niet uit. God kijkt daadwerkelijk door je heen, God weet wie je ten diepste bent. Dit hebben we ook al gelezen in psalm 139, "Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven." Als jij denkt je beste vriend of vriendin door en door te kennen, neem dat dan als uitgangspunt voor zoals God ons mensen kent, maar het gaat nog zoveel verder.... Hij ziet en kent ons echt zoals we zijn. Wij mensen vinden dat maar moeilijk om ook te doen, mensen zien zoals ze zijn. We beoordelen onbewust iemand toch op datgene wat we zien. Je kunt nog zo hard je

() Een catfish is iemand die zich op het internet voordoeft als iemand anders.*

best doen om het niet te doen, maar die eerste indruk van iemand die is er zo. En niet alleen omdat we iets zien wat ons wel of niet bevalt, maar ook omdat we de stem horen van die persoon en wellicht draagt ons reukvermogen ook nog bij aan wat we van hem vinden. Ik zeg het niet te hard, maar of ik iemand lekker vind ruiken, vind ik vaak nog belangrijker dan hoe hij eruit ziet! Kleding hoef je je niks van aan te trekken, maar mijn neus uitzetten dat is me nog niet zo goed gelukt....

Ja, wij mensen, sorry als ik u onbedoeld over dezelfde kam scheer, we letten op andere mensen en hebben daar een mening over. Niet voor niets heeft het meisje in het filmpje van catfish, Kristen, zichzelf verstopt achter haar vervalste profiel. Ze schaamde zich voor wie ze was. Ze had een groot ongeluk gehad, was daardoor een oog verloren en kwam vervolgens vele kilo's aan... Haar uiterlijk veranderde wel, maar veranderde dat ook de persoon wie ze was? Ze wilde nog steeds aandacht, vrienden en plezier beleven. Maar door al die lichamelijke veranderingen verloor ze haar zelfbeeld en ze zocht een masker waarachter ze zich kon verstoppen. Dat masker vond ze op een facebookprofiel waar niet haar eigen foto op stond. Nu was ze weer het knappe meisje dat zich niet schaamde voor wie ze was. Nou ja, deed ze alsof ze zich niet schaamde. En pas met dat 'digitale masker' op, durfde Kristen de 'wereld in'. En ja ze kreeg weer een vriend, een hele bijzondere vriendschap. Maar een vriendschap die gebaseerd was op een leugen. Moet je nagaan hoe ver zij zich verstoten voelde uit haar wereldje, dat ze dit er voor over had, iemand anders te zijn om er bij te kunnen horen. En natuurlijk wil ze het liefst gezien worden als de vrouw die ze echt is, dat ze geaccepteerd wordt met haar overgewicht en met maar een oog. En niet als de vrouw zoals ze zich nu voordeet. Ze wil dat 'het' anders wordt. Ze verlangt er zo naar er bij te horen, gekend te worden, gezien te worden en bovenal geaccepteerd te worden zoals ze is.

Een Einzelganger, een 'loner', noemen anderen haar. En zo zijn er nog veel meer mensen die zichzelf buitensluiten omdat ze zichzelf niet kunnen of durven te zijn. Vanwege je uiterlijk, je geaardheid, je geloof, alles wat belangrijk voor je kan zijn maar waar jij je voor schaamt. Voor ons dagelijks leven zal het weinig gevolgen hebben om geen contact te hebben met die Einzelgangers. Maar kennen we de emoties van die mensen? Wat voelen zij erbij?

Laten we naar de volgende 'catfish'-aflevering gaan, eigenlijk een die al heel lang bestaat. Het verhaal van Zacheus. Zacheus was echt het buitenbeentje in Jericho, de stad waar hij leefde. Vanwege zijn inhaligheid wilde echt niemand met hem vrienden zijn, je kon hem tenslotte niet echt vertrouwen, want steeds wilde hij maar alles van iedereen hebben, koste wat kost. Maar was hij dat werkelijk zelf? Of was het de rol die hij speelde? Of de rol die hij ooit begon te spelen en toen hij zijn vrienden kwijt raakte werd die rol zijn nieuwe ik? Zijn masker om zichzelf achter te verstoppen, opdat zijn leven vol rijkdom en welvaart hem toch niet zo gelukkig maakte als dat hij hoopte.

En dan komt Jezus langs in zijn stad. Zacheus was erg nieuwsgierig naar wie Jezus was. Die man waar zoveel verhalen over rondgingen. Waar zoveel mensen op af kwamen om Hem te zien en te horen... Als twitter toen al bestond, was Jezus vast een 'trending topic' geweest, en had Hij vast #tvo1 (The Voice of Israel) verslagen in de top 10! Waarom was Zacheus zo nieuwsgierig naar die Jezus? Wat bewoog hem om zichzelf in de menigte te begeven, tussen de mensen die hem niet mogen om toch Jezus te zien?

Zacheus wil Jezus zien. Iets graag willen, laat een verlangen zien. Schijnbaar heeft Jezus iets te bieden wat Zacheus ondanks al zijn rijkdom niet heeft. Als je Zacheus' masker van 'de rijke inhalige tollenaar' zou wegdenken, zou je het verlangen in zijn ogen kunnen lezen. Het verlangen om geaccepteerd te worden zoals ook alle andere mensen geaccepteerd worden, maar de andere mensen zien het niet door zijn rol van inhalige

tollenaar en zo blijft hij vastzitten in zijn ongelukkige leven. Er moet iets veranderen! En Jezus, die kan dat. Zacheus heeft vast alle verhalen gehoord dat Jezus mensen heeft genezen, dan zal Jezus hier in Jericho toch ook wel een wonder verrichten?

Jezus ziet al die mensen in de stad Jericho. Zoveel mensen zijn de straat op gekomen om Hem te zien dat het er zwart van de mensen moet zijn geweest. En dan ziet Jezus Zacheus. De kleine tollenaar die zich verschuilt in de boom, maar zo wel Jezus kan zien. Verschuilen... Voor de mensen om hem heen? Voor Jezus of voor zichzelf?

Als een ware 'catfishvanger' ziet Jezus Zacheus en Hij gaat bij hem eten. Alle mensen roddelen hierover. Ze zijn zwaar verontwaardigd! Jezus gaat mee met zo'n slecht persoon! Dat is Jezus toch helemaal niet waard?! Of anders gezegd, dat is Zacheus toch helemaal niet waard?! De man die het volk steeds besteelt van hun geld.

Maar Jezus laat hier weer zien dat Hij de zoon van God is, Hij kent de mensen, Hij weet wat ze ten diepste denken en ook al vluchten de mensen voor God, God zal hen vinden, want Hij weet alles van hen. En zo zag Jezus die kleine inhilige tollenaar als een man met al zijn eigenschappen. Niet alleen zijn slechte, nee ook zijn goed eigenschappen. En omdat Gods liefde voor de mens onvoorwaardelijk is, is ook Jezus' liefde voor Zacheus onvoorwaardelijk, hoe raar dat ook is voor ons mensen om te geloven. Gods liefde is zo sterk dat het Zacheus overtuigt om in te zien dat hij een masker draagt. Een masker waarachter hij zich verstopt. Een masker waarachter verstopt zit wie hij werkelijk is. Maar niet voor Jezus. Jezus ziet in hem een Zoon van Abraham en Hij geeft Zacheus de kans om die kant van hem te ontplooiën en naar buiten te doen komen. Tenminste als Zacheus door deze toenadering zichzelf ook durft te leren gaan kennen.

Het resultaat is verbluffend. Als een ware 'make over stylist' weet Jezus van Zacheus een compleet andere man te maken. Door Jezus leert Zacheus zichzelf te zijn, zich niet meer te verstoppen achter een rol die hij op zich nam. Zich te verstoppen achter de rijkdom en de welvaart die hij vergaard had in al die tijd.

Met de 'moed die Jezus hem heeft ingepraat', kan Zacheus het aan om aan zijn nieuwe ik te gaan wennen. En hij weet het, dit is wie ik ben. Zijn verlangen om geaccepteerd te worden is voltoid, nu moet hij volhouden, nu moet hij doorzetten. Zacheus ziet zijn fouten in en hij wil het goedmaken met al die mensen die hij heeft benadeeld. Nu is het tijd om daadwerkelijk zichzelf te zijn en zijn eigen pad te volgen waar God een rol in kan spelen. Want Gods liefde is zo sterk, daarvoor hoeven we geen masker op, daarvoor hoeven we ons niet anders voor te doen dan dat we zijn.

Met Kristen liep het overigens ook goed af. Net als bij Zacheus viel haar masker af, stopte haar leugen en kon ze zichzelf zijn; ze voelde zich eindelijk geaccepteerd om wie ze was. Door de presentatoren werd ze gezien en gekend. Zelfs Mike accepteert haar uiteindelijk! Jezus moet wel trots zijn op haar. Met de liefde die zij uiteindelijk ontving, lukte het haar zichzelf te accepteren. Die weg is niet altijd even makkelijk, maar ook al verstopt je jezelf voor wie je bent, God zoekt in de menigte naar jou om jou te laten inzien dat jij bij Hem kan worden wie je daadwerkelijk bent, met je goede maar ook je minder goede eigenschappen. God weet wie we zijn. God wil dat we die persoon zijn, en niemand anders. En alleen jijzelf kan dat het beste. Amen.

Zomaar een wijsheid:

Mensen zijn zo hard bezig om geaccepteerd te worden

dat ze vergeten te leren hoe ze zichzelf moeten zijn.



Wees je Selfie

in de school-gezinsdienst met het Zandvlietcollege
voorgedragen door Veerle Tetteroo

Selfie, zelfstandig naamwoord
Zelfgemaakte profielfoto voor sociale websites.
Tegenwoordig kom je er niet meer omheen
Selfies maken, dat doet iedereen
#Hashtag no filter" met vrienden of alleen
Maar wat zit er achter die vijf minuten internet fame?
Op een selfie laat je zien wie je echt bent
Jezelf in t-shirt van je favoriete band
Op een selfie sta je vaak op je best
Maar doe je het voor jezelf of volg je de rest?
Hoeveel likes krijg je op een foto met de perfecte lichtinval?
En hoeveel waarde moeten we hechten aan dat getal?
Volwassenen vinden selfies meestal maar stom
Je waarde meten met een hoop pixels, dat is toch dom?
Ze noemen ons narcistisch en soms onbeleefd,
Denken ze dat dat ons een goed zelfbeeld geeft?
Nee, daarover heb ik een ander idee
Elke goede selfie voelt voor mij als trofee
Want wanneer zet je een selfie online?
Pas als je denkt 'wow I look fine!'
Elke 'like' is goed voor m'n zelfvertrouwen
Daar kan ik dan mijn zelfbeeld van bouwen
Door een selfie voel ik me goed over mezelf
Dus wees je selfie, en wees blij met jezelf!

Bettie Trapman

Leren van het verleden...

Brug naar de Toekomst

Margriet Quarles van Ufford



De *Protestantse Gemeente Den Haag* heeft in de afgelopen vijf jaar, inclusief voorbereiding, een ingrijpend proces van herstructurering doorgebracht. Gezien de teruglopende inkomsten waren bezuinigingen dringend nodig. Dit betekende pijnlijk verlies van predikantsformatie en vertrouwde kerkgebouwen, waarin vele gemeenteleden jarenlang kerkten en hun momenten van vreugde en verdriet samen beleefden.

Op initiatief van de *Algemene Kerkenraad* (AK) heeft een PGG-brede voorbereidingsgroep een bijeenkomst voorbereid die zal plaatsvinden op 14 november in de *Bergkerk* (Daal en Bergselaan 50A). Deze groep is zich ervan bewust, dat leren van het verleden pas werkt, als dat rustig, met respect en relativering gebeurt en dat er mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Er zal stilgestaan worden bij hoe de *Algemene Kerkenraad*, wijkgemeenten resp. wijkgemeente met locaties het proces van de herstructurering hebben doorgebracht. We zullen met elkaar in gesprek gaan, leerpunten benoemen en ideeën uitwisselen hoe het anders kan. Dit doen we met onze blik gericht naar de toekomst: Hoe kunnen we de samenwerking in de PGG het best vormgeven?

Als geïnteresseerd gemeentelid kunt u zich, met vermelding van uw naam, wijkgemeente, locatie en eventuele kerkelijke functie - graag voor 7 november - bij mij opgeven. Indien gewenst kan ik u een uitnodiging sturen.

Duur: 9.30 - 13.30 u (inloop vanaf 9 u en lunch inbegrepen)

e-mail: mquarlesvanufford@pkn-denhaag.nl



Bijzondere kerst- en/of nieuwjaarswensen

Nog even en we zijn allemaal weer druk bezig met het delen van onze kerst- en nieuwjaarswensen. Op de ouderwetse manier met een kaart (die nog steeds door veel mensen het meest wordt gewaardeerd) of via facebook, twitter of een ander sociaal medium. Maar heeft u wel eens gedacht aan de mogelijkheid om uw kerst- en of nieuwjaarswensen te delen via *Samenspel*? Extra bijzonder wordt uw wens als er wat meer in staat dan de gebruikelijke tekst.

Uw bijzondere, warme en liefdevolle wensen nemen wij graag op in het kerstnummer van *Samenspel* dat vlak voor Kerst verschijnt. Uw wens moet dan wel uiterlijk 6 december bij ons binnen zijn.

Insturen kan per e-mail: samenspel@ctkerk.nl

Op 1 oktober verscheen het stuk *Kerk 2025: Waar een woord is, is een weg*. Op 12 november zal de synode zich hierover buigen. Waar gaat het om? Het gaat om de hoop dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn.

Waar een Woord is, is een weg. Er is een levend Woord en daarom is er een weg. Ooit voegde dat levende Woord zich bij twee leerlingen die dachten dat ze op een doodlopende weg liepen. Ineens waren het er drie die daar liepen, de twee en een vreemdeling, die gaandeweg steeds vertrouwder werd. Harten begonnen te branden en op de avond van die dag brak Hij het brood met hen. Toen Hij uit hun ogen verdween, wisten ze het: het is de Jezus, de opgestane Heer. Dat maakte alles anders.

BACK TO BASICS

Diezelfde Heer loopt met ons mee. Dat doet wat met je. Dat geeft hoop. Dat motiveert om de schoenen aan te trekken en de weg te gaan. In de nota wordt gestart met de beweging *back to basics* (terug naar de oorsprong). Want zomaar het kerkelijk 'bedrijf' voortzetten, is niet goed. Het gaat erom de kerk steeds opnieuw te ontdekken. Als iets waar je blij van wordt en waar je graag anderen voor uitnodigt.

Back to basics betekent voor mij dat het evangelie, het goede nieuws weer oplicht en zo klinkt dat het weer harten warm maakt en levens raakt. Vrede zij u. Wat is er dieper en ontroender. *Basics* is ontdekken en beleven wat het betekend een geloofsgemeenschap te zijn van broeders en zusters die een stuk leven met elkaar delen en met elkaar leerlingen van Jezus willen zijn. Wat mooi trouwens om te ontdekken dat er oude en nieuwe kerkvormen zijn, waar dit ook vandaag beleefd wordt. *Back to basics* is lef hebben om met een woord in de wereld te staan en met de daad dit te bevestigen: een relevante en open kerk, ook als het gaat om de grote vragen in de samenleving. Ook dat zien we nu al gebeuren en hopelijk gaat het verder.

RUIMTE, TRANSPARANTIE EN EENVOUD

Bij het *back to basics* hoort dat je eerlijk en kritisch naar de organisatie van onze kerk kijkt. De hoofdvraag is: hoe kan onze tred lichter worden? Teveel in ons huidige kerkzijn is gebaseerd op een bestuurs- en vergadercultuur die is weggesleten. Het zal lichter moeten, ook al omdat we het met minder mensen en middelen moeten doen.

In *Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg*, worden voorstellen gedaan om anders verder te gaan met als sleutelbegrippen: ruimte, transparantie en eenvoud. En om zo energie vrij te maken voor de kern van kerkzijn. Voor sommigen gaan deze voorstellen wellicht te ver, voor anderen niet ver genoeg of zouden ze anders moeten. In de vergadering van de generale synode op 12 november 2015 zullen we er verder over spreken. Ongetwijfeld met veel vuur en passie. En in dat gesprek doet natuurlijk de hele kerk mee. Niet voor niets is er veel overleg geweest en een enquête gehouden. Dat resonanceert allemaal mee.

Ik ben ervan overtuigd dat een beetje oplappen niet het goede antwoord is. We moeten durven kiezen. En dat is helemaal niet erg. De kerk is al eeuwenlang onderweg en daar heeft steeds transformatie bij gehoord. Is het dan vreemd dat dit ook nu zo is? We gaan verder, op weg naar 2025. Er is een weg om te gaan. Ooit stuurde Jezus zijn leerlingen erop uit en lezen we: 'Zij gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend' (Markus 6 : 12). Wij worden geroepen diezelfde weg te gaan.

Vorming & Toerusting (1)

**LEZING: CHRISTENEN EN MOSLIMS IN IRAK, ...
ZEVEN WEKEN LEVEN MET VLUCHTELINGEN EN MET EEN BISCHOP**

Op donderdag 12 november a.s. om 20 u organiseert het *Oecumenisch Beraad Haagse Hout* in de *Christus Triumfatorkerk* een lezing met maaltijd. Spreker is Yose Hohne-Sparborth.



Irak en Syrië worden al jaren geteisterd door ernstige uitbarstingen van geweld. Niemand leeft meer veilig in deze landen. Minderheden waaronder christenen hebben het zwaar te verduren. Op welke wijze overleven christenen in die landen? Hoe wordt in Irak gedacht over de IS? Hoe is het met de vluchtelingen gesteld? Zijn de problemen in Irak dezelfde als die in Syrië? Kortom, actuele vragen waarover Yose Hohne-Sparborth komt vertellen aan de hand van haar ervaringen sinds haar eerste bezoek aan Irak in 2002. Sedertdien heeft zij het contact met de Dominicanen en Dominicanessen in dat land onderhouden en hen nog een aantal malen bezocht. In oktober 2014 verbleef zij zeven weken in het huis van de aartsbisschop van Kirkuk en in Erbil en in Suleymania tussen de vluchtelingen. Over haar ervaringen maar ook over de verrassende manier van samenleven tussen moslims en christenen in het bijzonder in Kirkuk geeft zij een lezing mede aan de hand van eigen foto's.

Toegang tot deze lezing is gratis.

Yose Hohne-Sparborth vertegenwoordigt de *Basis Beweging Nederland* in de *Raad van Kerken in Nederland*. Zij zelf duidt zich aan als zuster van de voorzienigheid en als netwerk voor de Dominicanen.



De lezing wordt voorafgegaan door een oecumenische maaltijd om 18 u. Intekenlijsten voor deze maaltijd liggen klaar op de tafel in de hal van de kerk. De kosten van deze maaltijd bedragen € 7,50 per persoon. Na afloop van de maaltijd zal een collecte worden gehouden voor onderwijs in de opvangkampen van de Dominicanen / Dominicanessen voor de kinderen van vluchtelingen.

Het evenement gaat uit van de *Commissie Oecumenische Samenwerking Haagse Hout*, waaraan deelnemen de *Christus Triumfatorkerk*, de *Parochie Maria Sterre der Zee*, de *Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout* en de *Doopsgezinde en Remonstrantse kerk in Den Haag*.

Het belooft een interessante avond te worden over een onderwerp, dat in deze tijd in het centrum van de belangstelling staat. Komt allen en neem vooral geïnteresseerden mee.

Met vriendelijke groeten,
ds. Berit Bootsma en Charles de Goede

Zomaar een wijsheid ...



Wees niet bang voor schaduwen, het betekent gewoon dat er ergens dichtbij licht is.
(ingestuurd door Rie van Drunick)

Reidans ...

Een rubriek waarin de lezers de gelegenheid krijgen hun verhaal te laten rondzingen in de gemeente. Een beetje te vergelijken met de wave: de een steekt de ander aan, tot we de hele gemeente rond zijn. Deze keer: Geert Lalleman



Toch even gegoogled wat een reidans ook alweer was ..., toneelstukje, uitleg geven, elkaars hand vast houden, ontwikkeld tot een eigen karakter.., ah, nou daar kan ik wel wat mee. Ik zal me maar gewoon even voorstellen want ik/wij zijn nog niet zo lang 'vast' gemeentelid. Ik ben Geert Lalleman, 57 jaar, al 30 getrouwd met Ingrid en vader van drie kinderen. Die laatsten zijn het huis uit, onze dochters al wat langer en onze zoon is recent vertrokken. Lege nest syndroom ...? Nee hoor, lijkt me een natuurlijke gang van zaken. Ik ben geboren en getogen Hagenees, al kan ik dat qua spraak goed verbergen. In 1960 in Mariahoeve komen wonen en na vele omzwervingen weer op mijn ouderlijk nest aan de Norenborg terechtgekomen. In die lange periode zit natuurlijk mijn schoolgang inbegrepen die begon aan de lagere school aan de Haverkamp (gebouw staat er nog) en daarna Zandvliet dat binnenkort feestelijk heropend zal worden. Van daaruit kenden we de CTK al langer via onze kinderen vanwege de gezamenlijke diensten met Zandvliet, dus zo nieuw in de gemeente zijn we ook weer niet.

Omdat ik geen clou had wat ik wilde worden (voor de jongeren in de gemeente, ... deze twijfel is van alle tijden. Heb je 'm niet: lucky you!) ben ik naar de zeevaartschool in Vlissingen gegaan en heb een paar jaar als stuurman gevaren en een aardig deel van de wereld gezien. Toen mocht ik even snuffelen aan de Koninklijke Marine. In die tijd was veel minder vaak van huis, toen lag ik in de weekeinden binnen. Daar ben ik toen maar bij gebleven. Ook daarmee mooie missies gedaan. Vrij spoedig in een walbaan aanbeband bij wat toen de MARID (MARine Inlichtingen Dienst) was, de huidige MIVD. De eerste vijf jaar had Ingrid geen idee wat ik uitvoerde want daar praatte je toen niet over. Nu doe ik dat nog steeds niet zo veel, al zou ik best een spannend jongensboek kunnen schrijven. Wat mijn werk aangaat, zal dit stukje dus niet te lang worden ☺. Ik ben recent pensionado geworden, iets dat voor mij logisch was (was eerst 50 jaar!) maar wordt tegenwoordig soms met jaloezie bekeken; het zij zo, tijden veranderen. Ingrid werkt nog, hoor.

Qua geestelijke ontwikkeling ben ik wijlen mijn ouders dankbaar dat die de teugels qua kerkgang op tijd wat hebben laten vieren, anders betwijfel ik of ik nu dit stukje had geschreven. Er was een periode dat ik met mijn sporttas tussen m'n benen achter in de kerkzaal zat om na de zegen snel te vertrekken. Dat was in Kruispunt, waar ik Ingrid heb leren kennen en waarvan ik ook nog enkele 'oude' bekenden in de CTK zie. Ik deed toen aan rugby maar daar werd ik te lelijk van en ben na de zoveelste blessure maar gestopt.

In de meeste gemeenschappen waar we lid van waren, heb ik me op de meer praktische kant van het christen-zijn gericht, de kerk en andere mensen helpen. Zo help ik nu als vrijwilliger bij de Stichting Present, maar heb ik in het verleden ook meegeholpen bij het klein onderhoud van het kerkgebouw, (op Curacao waar we zes jaar hebben gewoond) als je betonnen paden aanleggen en de jungle kappen 'klein' wilt noemen. Zo, een tipje van de sluier van dit nieuwe gemeentelid is opgelicht en u zult mij/ons dus vaker tegenkomen..., tot ziens!

Vorming & Toerusting (2)

KLASSIEKE THEMA'S VOOR MODERNE MENSEN: HET DERTIGERDILEMMA NIETS NIEUWS ONDER DE ZON?

"Je bent jong en hebt het goed voor elkaar: (hoog) opgeleid, een prima baan en een leuk huis. En je hebt nog een rijk sociaal leven ook. Toch knaagt het..."



Het dertigerdilemma is geïntroduceerd door psycholoog en loopbaanadviseur Nienke Wijnants. Zij deed uitvoerig onderzoek naar het dertigerdilemma.

Dertigers in Nederland streven vaak het 'ideale' plaatje uit de media na: een drukke baan, een hectisch sociaal leven, een gezin en daarnaast veel tijd voor culturele uitstapjes. De dertigers die deze perfectie nastreven komen soms met zichzelf in de knoei: ze leggen de lat voor zichzelf extreem hoog, willen op alle fronten tegelijk succesvol zijn en vergeten dat alle mogelijkheden er wel zijn, maar dat we daaruit vervolgens moeten kiezen. En dat blijkt dan juist zo moeilijk....

Maar is wat Nienke Wijnants signaleert nieuw of hebben oude meesters hier ook wat over gezegd? Zijn de onderliggende thema's van het dertigersdilemma in wezen klassieke thema's, waar wij als moderne mensen ons ook over buigen?



**NIENKE
WIJNANTS**

VERSUS

**SOREN
KIERKEGAARD**



Soren Kierkegaard

Om daar achter te komen willen we deze avond Nienke Wijnants naast de filosoof Soren Kierkegaard (1813-1855) leggen. Welke overeenkomsten en/of verschillen zien we? Hierbij zullen we geholpen worden door Marijn Smit, gemeentelid en afgestudeerd filosoof.

- Datum, tijd en locatie: dinsdag 3 november 2015, 20 u. in de *Christus Triumfatorkerk*
- Doelgroep: Twintigers en dertigers (of anderen die zich aangesproken voelen).
- Opgeven bij: ds. Berit Bootsma, beritbootsma@ctkerk.nl

Vrijwilligersmiddag (vervolg van blz. 19)

Tegen drie uur kwam er een einde aan dit feestje en kon de opruimploeg aan het werk. Toen ook bleek dat de organisatoren een iets te ruim oog hadden gehad: op de tafels, maar ook in de keuken, bleek nog het een en ander over te zijn. Geen nood: de andere dag was er de school-gezinsdienst met het Zandvlietcollege. Met een lekkere traktatie bij de koffie kwam de *Christus Triumfatorkerk* goed voor de dag. Zelfs tijdens de Talentenvelling kon nog gebruik gemaakt worden van enkele restanten. Op is op zullen we maar zeggen.

De organisatoren kijken terug op een geslaagde middag en hebben er zelf ook van genoten. Een woord van dank voor Wil, Ivora, Jacqueline, Paul, Nick en Habib

Cryptogram

Adriaan Sala



De oplossing van de vorige crypto:

HORIZONTAAL: 1 pannenkoeken 7 wastrommel 9 kwijl (met excuses) 11 bijzon 12 sterke 13 c.a.o. 14 landman 16 haai 17 TT 19 sappelaars 23 N.E. (woordenboek Ned.-Engels) 24 CDA 26 illegaal 28 Hun 29 ace 30 genietroepen (maar dan vreemd gespeld: geniet-roepen = van puur genot juichen)

VERTICAAL: 1 piekbelasting 2 nawijzen 3 Nuts 4 Oporto 5 kameraadschap 6 nulmeridianen 8 ALO (Academi voor Lichamelijke Opvoeding) 10 wij 12 Santa 13 ca. 15 dop 18 taal 20 palen ('s Heren goedheid kent geen palen ...) 21 engte 22 Lea 25 duce 27 aar (Aarlanderveen)

Zulke rare kronkels als 'geniet-roepen' zitten er deze keer niet bij, alhoewel ... je weet maar nooit. In ieder geval: veel plezier en succes!

1		2		3			4		5		6
7											
8					9		10				
				11							
12							13				
				14							
15							16	17		18	
							19		20	21	
22			23				24				
		25					26				
27											

HORIZONTAAL

- 1 daaraan kun je de gemoedstoestanden van het ruime sop aflezen (12)
- 7 Bern volaan zetten gaat zonder woorden (10)
- 8 hult zich soms in kledij van heilige snit (4)
- 10 leerling die zich bij fel licht vernauwt (5)
- 11 een laag decollete is niet verplicht maar zeker niet ongebruikelijk bij zo'n gelegenheid (4)
- 12 een betoog houden zonder te slissen, daar zijn dominees goed in (6)
- 13 om vanaf te vallen als je mager bent (5)
- 14 deel van titel van boek dat nog steeds niet gelezen mag worden (4)
- 15 denk er 'geest' achter en je hebt een plaatsje (6)
- 16 plusfour zonder 4, om te voegen (2)
- 18 het moet deftiger dan je, u of jullie (2)
- 20 eigenschap van helft van alle getallen (4)
- 22 trepenweging duldt geen weerwoord (12)
- 25 neem dit, ... en geloof (3)
- 26 herhaalde noot (2)
- 27 heeft Donald Duck dan toch 'n kind? (12)

VERTICAAL

- 1 waar zijn al die korrels gebleven sinds de vorige opspuiting? (13)
- 2 kaartspel dat aan driemaal tien niet genoeg heeft (13)
- 3 laten we niet neerkijken op iemand die we hoogachten (4)
- 4 dure bubbels (9)
- 5 gevoel met afstandsbediening (8)
- 6 nestverlangen doorknippen als de baby's geboren zijn (13)
- 9 forum, discussieleiders dan wel groep die voedsel beoordeelt (5)
- 11 zonder vals te spelen een geheel vormen (8)
- 17 kwalificatie die op ons parlement van toepassing zou zijn (3)
- 18 zonder dat je het met het blote oog kunt zien erg belangrijk geworden de afgelopen decennia (3)
- 19 is hard aan vernieuwing toe (4)
- 21 vogeltje dat niet alleen zingt, maar ook luistert (4)
- 23 om te zweren soms duur (3)
- 24 zoon van Peleg was erg gesteld op een z'n hond (3)

Wereldwinkel

De lekkerste manier om iets goeds te doen



TER HERINNERING:

15 november, in de hal na de kerkdienst, kunt u alvast decemberinkopen doen bij onze eigen Wereldwinkel. Speciaal voor ons komen de vrijwilligers van de wereldwinkel uit Wassenaar met een deel van het non-food assortiment ... prachtige cadeautjes! Vergeet dus niet uw portemonnee en een tas mee te brengen!

Ook ons eigen assortiment verdient natuurlijk aandacht ... en uiteraard wordt er (heerlijke Fair Trade koffie geschonken na de kerkdienst.



Vorming & Toerusting (3)

CURSUS: THEOLOGIE VOOR GEINTERESSEERDEN EEN ONTDEKKINGSREIS IN DE WERELD VAN GELOOF EN BIJBEL



Interesse in theologie, maar er nooit toe gekomen om daar wat mee te doen? Misschien is de cursus *Theologie Voor Geïnteresseerden* dan iets voor u.

De cursus duurt drie jaar, heeft een oecumenisch karakter en gaat uit van de *Protestantse Kerk in Nederland*. Het is ook mogelijk om losse lessen te volgen. In de lessen komen de belangrijkste theologische vakken aan de orde, zoals oude en nieuwe testament maar ook kerkgeschiedenis, kerk en maatschappij, dogmatiek, liturgiek en nog een aantal andere vakken die u een brede visie geven op theologie, kerk en samenleving.

De cursus is voor iedereen toegankelijk

In januari 2016 start er weer een nieuw eerste jaar. Bij voldoende deelname (minimaal 12) kunt u kiezen om de lessen op woensdagavond of op donderdagmiddag te volgen. De kosten voor de cursus bedragen 225,- euro per jaar.

De cursus wordt gegeven in wijkcentrum *Eltheto*, Azaleastraat 2 (hoek Laan van Meerdervoort, bij de *Bethlehemkerk*) te Den Haag.

Voorafgaand aan de cursus wordt u in de gelegenheid gesteld een informatiebijeenkomst bij te wonen waar u alvast kennis kunt maken met de lesstof van een viertal vakken en met enkele docenten die een proefles zullen geven. De bijeenkomst vindt plaats op 7 november 2015 van 10-13 u eveneens in het wijkcentrum *Eltheto*.

U bent vanaf 9.30 uur van harte welkom.

Geïnteresseerd? Opgave mogelijk tot 21 december 2015!

Uitgebreidere informatie is te vinden op de website www.tvgdenhaag.nl.

Opgave en informatie: Annemarie van Duijn

tel.: 071 407 35 66 / e-mail: w.van.duyn1@kpnplanet.nl

Nieuws uit de Duinzichtkerk

Van de werkgroep Mariënbrunn

RECTIFICATIE

In het artikel over de komst van de Hernhutters staat vermeld dat wij volgend jaar met de voorjaarsvakantie met onze partnergemeente naar Herrenhut gaan. Dit moet zijn: in de MEIVAKANTIE (van 30 april t/m 8 mei 2016). De reis zal plaats vinden in de midweek daarvan.

UITNODIGING

Op **3 november a.s.** vergadert de werkgroep *Mariënbrunn* in de *Duinzichtkerk*. Aanvang 20 u. Het onderwerp van gesprek zal zijn de gezamenlijke reis naar Herrenhut. Denkt u erover om mee te gaan dan bent u van harte welkom.

Eric Ebbink